

Hur bemöter du brottsoffer och förövare?



Allan Wade

Markera den 30-31:a maj 2011 i kalendern redan nu. Då kommer Allan Wade, forskare och terapeut från Kanada till Göteborg för att föreläsa. Han ger fyra föreläsningar under två dagar.

Inbjudan med anmälningsinformation skickas ut den 25:e februari 2011.

Föreläsningarna är kostnadsfria och ges på lättbegriplig engelska.

Allan Wade betonar språkets betydelse i bemötandet både vad det gäller det terapeutiska samtalet men också språkets betydelse vid målsägandeförhör och rättegång. När det talas om övergrepp talas sällan om det motstånd som faktiskt den brottsutsatte gjorde utan istället framställs ofta våldet som en gemensam handling. Det ger en skev bild av hur våldet ser ut och lägger ansvar och skuld på den brottsutsatte. Läs mer om Allan på nästa sida.

Allan Wade ger fyra olika föreläsningar med skilda teman

Måndag 30 maj

Förmiddag

Tema: Rättsväsendets bemötande av brottsoffer och förövare

Eftermiddag

Tema: Bemötande och behandling av offer

Tisdag 31 maj

Förmiddag

Tema: Barn och ungdomar som lever i våld

Eftermiddag

Tema: Män och unga killar som använder våld och svårigheten i att ha varit utsatt samt att själv använda våld.

Mer om Allan Wade

Allan Wade Ph.D, från Kanada är en systemisk terapeut och har utvecklat en samtalsmetod för terapi med de som utsatts för våld, övergrepp och tortyr. Han visar att det är omöjligt att inte göra motstånd i den här typen av situationer och vad som händer med människor när vi samtalar med dem om vad de faktiskt gjorde, när övergreppen skedde.

Allan Wade arbetar med offer för sexuella övergrepp, misshandel, rån och andra typer av övergrepp. Han har utvecklat en "responsbaserad modell" för samtal både med den som utövade våld och den som utsatts för det (gjort motstånd mot det). Modellen utvecklades i arbetet med den nordamerikanska urbefolkningen i Kanada, där Allan Wade upptäckte att det är omöjligt att inte göra motstånd när man utsätts för orättfärdig behandling.

Med några få viktiga undantag så presenteras offer och deras historier i ett språkbruk som beskriver dem som passiva mottagare av våld. På liknande sätt presenteras våldsamt beteende typiskt som ett uttryck för effekter av sociala och psykologiska krafter som överväldigar och "tvingar" förövaren att begå våldsamma handlingar.

Sådant språkbruk tenderar att fördunkla våldets utbredning, spä ut förövarens ansvar, dölja offrets motstånd och patologisera offren.

Den responsbaserade modellen belyser våldet, klargör förövarens ansvar, klargör och hedrar offrets motstånd och ifrågasätter patologiseringen av offren.

Människors möjligheter att uppleva psykologisk frihet när de inte längre ser sig själva som offer, när de inte längre upplever sig som hjälplösa eller som om de bär ansvar för det våld de har utsatts för, utan i stället inser hur de har stått emot eller undergrävt förtrycket. I och med denna förändring börjar människor se på sig själva med kraft och medkänsla.